

## ZGG | Creatief Adventsidee 2021

### Begeleidend schrijven voor ouders/opvoeders/leerkrachten

In gedachten zie je ze staan: een groep kleuters op het podium. De één kijkt omhoog, de ander staat te wiebelen, een derde heeft de handjes gevouwen en richt de blik strak op de juf. In koor zeggen ze hun tekst op voor het publiek.

**‘Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelve zal een licht schijnen. Jesaja negen vers één.’**

De kleuters beseffen zelf niet wat ze zeggen. Maar hun woorden spreken. Dit is één van de vele rijke oudtestamentische beloften voor de heidenen.

#### *Woorden van Jesaja*

De profeet Jesaja is onder ons heel bekend. Bepaalde hoofdstukken of teksten uit zijn profetieën zijn door de eeuwen heen van grote betekenis geweest voor de kerk. Dat is niet verwonderlijk als we de omschrijving van de kernboodschap van Jesaja uit de *Bijbel met Uitleg* lezen.

‘De HEERE is de Heilige van Israël én de Schepper van hemel en aarde. Hij oordeelt en verlost Zijn volk Israël, ja uiteindelijk alle volken. Hij doet dat door middel van een Koning Die ook Knecht zal zijn. Hij zal vrede en gerechtigheid brengen op aarde.’

In deze omschrijving wordt duidelijk dat het boek Jesaja de kern van het christelijk geloof bevat én hier een wereldwijde betekenis aan geeft.

#### *Woorden van heil*

De eerste hoofdstukken van Jesaja stellen de zonden van Juda en Gods oordeel daarover scherp voor ogen. In de hoofdstukken 6-12 is sprake van een omslag. God vernieuwt de toekomst van Juda: genade komt in beeld.

Jesaja 9 begint in feite bij hoofdstuk 8 vers 23. Hier worden de gebieden van Zebulon en Naftali genoemd, noordelijk gelegen in Israël. Jesaja noemt de bijnaam van het gebied: Galiléa der heidenen. In deze regio wonen veel heidenen, dus: niet-joden. De Assyrische overheersing komt ook via dit deel van Israël het beloofde land binnen.

Voor Judeeërs moet het moeilijk zijn geweest om Jesaja’s boodschap voor dit ‘Galiléa der heidenen’ aan te horen. Wordt dit land ‘heerlijk gemaakt’ (8: 23)? Is er ‘licht’ voor deze heidenvolken (9: 1)?

#### *Ware woorden*

In Matthéüs 4 lezen we dat de Heere Jezus, na de verzoeking door de duivel in de woestijn, een nieuwe woonplaats vindt (vs. 13). Hij verlaat Nazareth en komt wonen in Kapernaüm. Dit is de plaats van waaruit Hij Zijn omwandeling begint. De evangelist haalt Jesaja 9 vers 1 aan als hij dit meldt.

‘Opdat vervuld zou worden, hetgeen gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: Het land Zebulon en het land Nafthali aan den weg der zee over de Jordaan, Galilea der volken;

Het volk, dat in duisternis zat, heeft een groot licht gezien; en degenen, die zaten in het land en de schaduw des doods, denzelven is een licht opgegaan.’



De woorden van heil door Jesaja gesproken worden nu waarheid. Het verachte Galiléa der heidenen mag de Messias verwelkomen! Een bron van irritatie voor de joodse leidslieden, maar een vreugdevolle eerste uitkomst van de belofte in Jesaja 9 vers 1.

#### *Wereldwijde vervulling*

Licht in de duisternis. Jesaja noemt het al eerder dan in hoofdstuk 9. Hij zegt: 'Komt, gij huis Jakobs, en laat ons wandelen in het licht des HEEREN' (Jes. 2: 5). Toch ziet hij in hoofdstuk 9 vers 1 nog steeds een volk in duisternis wandelen. Zijn oproep heeft geen gehoor gevonden.

De evangelist Johannes schrijft: 'Het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft Hetzelve niet begrepen' (Joh. 1: 5). Hij schrijft dit tientallen jaren na Jezus' dood, opstanding en hemelvaart. Is de duisternis zo hardnekkig dat de vervulling van de belofte achterblijft? De apostel Paulus stuurt een brief naar de christengemeente in de stad Korinthe. Hij zegt daarin over zichzelf: 'Want God, Die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis, der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus' (2 Kor. 4: 6).

Advent 2021. Vele volkeren op de wereld hebben gehoord van de gekomen Messias. Op alle continenten is Gods Woord gebracht. De zendingsgeschiedenis laat zien hoe het Evangelie, zeker ook in de laatste decennia, een vlucht over de wereld maakt. De belofte uit Jesaja 9 vers 1 wordt waar! Het was niet slechts een woord van hoop, maar is vreugdevolle werkelijkheid in het leven van zondaars, wereldwijd, door de genade van het Kind van Bethlehem.

#### *Persoonlijke toepassing*

Licht in de duisternis is niet enkel een krachtig beeld in de donkere dagen van Advent. Het Licht schijnt in harten van *mensen*. Levende zielen, van allerlei afkomst, uit zoveel landen en culturen. Zo bekeken is zendingswerk 'mensenwerk'. Tegelijkertijd is zendingswerk Gods werk: de Heilige Geest brengt het Licht in het zondaarshart. In die persoonlijke toepassing vinden christenen elkaar over heel de wereld.

Schijnt Gods Licht al in uw en jouw hart? 'Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten' (Ef. 5: 14).

