

De Kinderkrant over:

# Bouwen

Ben je benieuwd hoe de huizen in Cambodja, Guinee of Ecuador eruit zien? In deze Kinderkrant lees je er meer over.

Heb je weleens iets met lego of blokken gemaakt? Soms is het best moeilijk om iets te bouwen. Wat is het knap als mensen een huis bouwen. Weet jij ook een gelijkenis die gaat over bouwen?

ECUADOR

# Huis van bamboe

Geschreven door **familie Dekker**

Waarom zou je een huisje bouwen? Omdat je anders op straat moet slapen. Zonder dak, zonder muren. Dus in de regen of de brandende zon. Zonder bescherming, zonder gezelligheid. Wist je dat er in Ecuador veel kinderen zó op straat leven? Overdag wassen ze auto's of verkopen ze snoepjes op het kruispunt, tot 's avonds laat. En daarna gaan ze slapen op een matrasje op de stoep, dicht tegen moeder of tante aangekropen. Misschien voor één keer best leuk, maar iedere dag?

Gelukkig zijn er ook veel kinderen in de wijk die wél een huis hebben. Dat wil zeggen: een huis van bamboe en houten planken. Vaak op hoge palen, vooral om te voorkomen dat alles nat wordt bij veel regen. Maar 't is ook handig om onder het

huis een werkplaats voor papa en een washok voor mama te maken.

De wc is meestal buiten in de tuin. Een hokje met stromend water of een grote waterton waaruit je water moet scheppen om door te trekken. Glas in de ramen heeft het huis meestal niet. Veel te warm. Wel vervelend dat de muggen zo makkelijk binnenkomen.

Sommige kinderen hebben meer 'geluk'. Papa heeft werk of mama, of allebei. Dat is bijzonder in onze wijk. In zo'n geval is het huis vaak net iets mooier. Tegels op de vloer, mooie meubels in de kamer, muren van steen en soms zelfs een gipsplaten plafond. In ieder geval worden de huizen stevig neergezet, want hier zijn aardbevingen.



CAMBODJA

# Huizen op palen

Geschreven door **Wyneke van Horssen**

In Cambodja heb je veel verschillende soorten huizen. Je hebt grote, mooie huizen met heel veel kamers. Die huizen zijn met stenen gebouwd. In zo'n groot huis staan vaak stoelen en banken van hout. Dat zit niet zo lekker, maar het ziet er wel heel mooi uit. Vaak heeft de timmerman in het hout allerlei mooie figuren gesneden. Maar helaas, niet iedereen kan zo'n groot huis betalen.

Er wonen ook veel families met kinderen in kleine, zelfgemaakte houten

huisjes of in een hutje van golfplaten.

In het droge seizoen is het in die huisjes heel warm. In het regenseizoen lekt het vaak.

Het verschilt ook erg waar je woont in Cambodja. In de stad staan veel huizen dicht bij elkaar, maar op het platteland is genoeg ruimte. Tussen de rijstvelden staan daar grotere, houten huizen. Deze huizen staan vaak op palen. Waarom zou dat zijn, denk je?

Inderdaad, zo kunnen rondlopende dieren niet zo snel het huis binnen komen.



## PUZZEL

# Bouw een huis

**Help jij bouwen? In Guinee wordt een nieuw huis gebouwd, maar de voorkant is nog lang niet af. Teken jij een mooi huis? En vergeet niet om wat dieren rondom het huis te tekenen.**



## GUINEE

# Samen bouwen

Geschreven door **Hanneke van der Blonk**

Hoi,

Ik wil jullie wat vertellen. Bij ons in Guinee hoort iedere man in zijn leven een eigen huis te bouwen. Als ik later groot ben, wil ik ook zelf mijn huis bouwen. De meeste mensen bouwen de muren van modderblokken en het dak van gedroogd gras of golfplaten. De blokken maken we met een mal en leggen we te drogen in de zon.

Vorig jaar is er een blanke familie in ons dorp komen wonen. Mijn vader en ooms hebben een huis voor hen gebouwd met stenen van cement. Die

stenen maken een huis veel steviger dan modderblokken. Ik ging elke dag bij hen kijken en mocht af en toe klusjes voor hen doen. Dat vond ik erg leuk.

Wat ik wel gek vond, is dat de blanken een douche en wc wilden in het huis, in plaats van helemaal achter in de tuin zoals bij ons. Ze zeggen dat de mensen in het land van de blanken graafmachines, kranen en cementmolens gebruiken. Wij moeten alles met de hand doen, maar wij doen alles samen. Vele handen maken licht werk!

Groetjes, Alasan





## UIT DE BIJBEL

# De tempelbouw uitgesteld

**Koning David zit in zijn paleis in Jeruzalem. Het is een prachtige woning van cederhout. Na jaren van vervolging mag hij uitrusten. Maar dan schrikt hij opeens op. De ark van de Heere staat onder een tentdoek! Hij bedenkt een oplossing en roept de profeet Nathan bij zich.**

Lees maar mee in 2 Samuël 7. 'Nathan', zegt de koning, 'dit klopt niet. Ik woon in een prachtig paleis, maar voor de Heere hebben we niets gedaan.' De profeet stemt in met David, maar in de nacht verschijnt de Heere aan Nathan. De Heere legt uit dat Hij Zich nooit beklagd heeft dat de Israëlieten geen mooie tempel voor Hem hebben gebouwd. Kijk maar in vers 7. Dit antwoord maakt duidelijk dat God geen huis nodig heeft om in te wonen.

Dan spreekt de Heere over het leven van David. Hij vertelt hoe David is geroepen van achter de schapen en koning is geworden. Met het koningschap van David is er uiteindelijk vrede voor zowel David als voor het volk Israël gekomen. In vers 11 lezen we iets opvallends. In plaats dat David een huis

voor de Heere zou bouwen, zal de Heere een huis voor David bouwen. Wat wordt daarmee bedoeld?

Het gaat over het koningshuis van David. Dat koningshuis gaat verder bij Salomo, die ook de opdracht zal krijgen om voor de Heere een tempel te bouwen. De Heere belooft dat het een langdurig koningshuis zal zijn. Hoe lang? Een koninkrijk tot in eeuwigheid. Maar hoe is dat mogelijk? In Matteüs 1 vers 1 wordt de Heere Jezus de Zoon van David genoemd. Zijn eeuwig Koninkrijk zal geen einde hebben. Ben jij een onderdaan van dat Koninkrijk?

## Vragen voor jou

- 1** Welke twee betekenissen heeft het woord 'huis' in 2 Samuël 7?
- 2** Wat betekent het dat Davids koningshuis 'eeuwig' wordt genoemd?

## PUZZEL

## Bouwsteentjes

**Begin bij het eerste puzzelstukje en leg de puzzelstukjes aan elkaar. Welke Bijbeltekst staat er? Waar staat deze tekst in de Bijbel?**

**Oplossing:**

---



---



---

