

De Kinderkrant over:

Naar school



Na de zomervakantie ging je weer naar school. Vind je het leuk op school?

Amy, Joah, Leah en Job gaan in Cambodja naar school. Niet op de fiets of met de step maar met de tuktuk. 'Een beetje opschieten, want de chauffeur staat al te wachten.' 'Pff wat is het warm!'



GUINEE

Altijd tropenrooster

Geschreven door **Evelyn Hakvoort**

Hallo jongens en meiden,

Weet je hoe een Nederlandse school er honderd jaar geleden uitzag? Zo ziet de Guineese school van nu eruit: houten bankjes waar je met z'n drieën in zit, een krijtbord, geen verlichting, geen schoolboeken en wel tachtig kinderen in één klas! Als de zomervakantie voorbij is, kopen alle kinderen schooluniformstof, pennen en schriften op de markt. De stof brengen ze naar een kleermaker en die naait er een schooluniform van. Schoolboeken kopen de kinderen meestal niet,

omdat ze daar geen geld voor hebben. Daarom schrijft de leraar elke dag een stukje uit het lesboek op het bord en dat schrijven de kinderen over in hun schrift. Ze hebben dezelfde vakken als in Nederland. Veel leraren hebben weinig geld, daarom vragen ze de leerlingen vaak om geld. Sommige leraren geven hogere cijfers in ruil voor geld. Dat lijkt handig als je het moeilijk vindt op school, maar het is oneerlijk en op de hogere school ga je dan vastlopen.

De meeste docenten zijn erg aardig en maken veel grapjes. Je moet



natuurlijk wel goed luisteren, want als je erg vervelend bent, word je geslagen met de zweep. Maar dat gebeurt niet zomaar, hoor. De school begint hier om 8 uur en voor die tijd wordt de vlag gehesen en het volkslied gezongen. Er is altijd een tropenrooster, omdat het zo warm is. Kom jij ook een keertje kijken op de Guineese school?

Groetjes van Evelyn Hakvoort



CAMBODJA

Met de tuktuk

Geschreven door **familie Heres**



In Cambodja gaan wij naar een internationale school. Om half 8 's ochtends stappen we in ons schooluniform in de tuktuk. Op school verzamelen we eerst in de gymzaal. 'Goodmorning Miss', zeggen we tegen de directeur. Dan begint zij de dag met gebed. Daarna gaan we naar onze eigen klas en hebben we gewoon allemaal vakken: bijbelles, rekenen, taal en geschiedenis, maar wel in het Engels. Er zijn speciale meesters en juffen die ons gym, zwemmen, muziek, Khmer (de

taal van Cambodja) en handvaardigheid geven. Ook hebben we elke week een les in de bibliotheek. Er is een groot voetbalveld, maar soms is het te heet om te voetballen. Op woensdag hebben we de dagopening samen met andere klassen. Dan zingen we en een van de klassen vertelt een bijbelverhaal of legt een bijbeltekst uit. Om kwart over 3 gaan we weer naar huis met de tuktuk en beginnen we aan ons huiswerk.

Groetjes van Amy, Joah, Leah en Job

ECUADOR

Een schoolpakket

Geschreven door **familie Baan**



Ik ben Carlos Conteron, 12 jaar, en woon in Machala in Ecuador. Iedereen noemt me altijd Carlitos. Gewoon omdat dat liever klinkt. Elke dag om kwart voor zeven loop ik samen met mijn moeder naar school, die om zeven uur begint. Tot half één krijg ik vakken als taal, wiskunde, Engels, geschiedenis, biologie en gym. Ik vind geschiedenis het moeilijkste vak en in wiskunde ben ik wel goed. Heb jij ook vakken die je leuker vindt dan andere? Mijn moeder moet al mijn schoolspullen zelf kopen: uniformen, boeken, schriften, pennen en potloden. Dat kost heel veel geld, wat er niet altijd is. Via onze

kerk Palabra Eterna kreeg ik dit jaar een schoolpakket. Alles wat ik nodig had, zat erin. Mijn moeder en ik zijn er heel dankbaar voor! Zo kan ik gewoon beginnen met alles wat ik nodig heb in de klas. Mijn hobby is viool spelen, dat heb ik geleerd in de vakantie in een (gratis) cursus.

Groetjes uit Ecuador, Carlos



Kleur de tuktuk





UIT DE BIJBEL

Onderwijzen en leren

‘Gaaf dan heen, onderwijst af de volken.’ Het zijn bekende woorden die de Heere Jezus kort voor Zijn hemelvaart uitspreekt. Het is de opdracht waarmee Hij de kerk van de Heere oproept om zending te bedrijven. Hij zendt Zijn kerk uit naar alle volkeren.

We lezen deze tekst in Mattheus 28 vers 19. Wat was er veel gebeurd in het leven van de discipelen, voordat de Heere hen deze opdracht gaf. Denk maar aan Simon Petrus. In Lukas 5 lezen we hoe de Heere hem roept. Petrus laat alles achter en volgt de Heere Jezus. Eerst moet Petrus zelf veel leren. Drie jaar lang wordt hij, samen met de andere discipelen, door de Heere onderwezen.

In de tijd van het Nieuwe Testament leefde een discipel samen met zijn leermeester. De meester onderwees zijn discipelen, maar dat niet alleen. Het ging erom dat de discipel deed wat hij geleerd had. Dat was alleen mogelijk als hij dicht bij de leermeester bleef, naar hem wilde luisteren en van hem wilde leren. Op die manier kon hij de lessen van zijn leermeester aan anderen doorgeven.

Petrus en de andere toekomstige apostelen werden opgeleid om vissers van mensen te worden (Lukas 5:10). Zij zouden de leiders van de christelijke kerk worden. In hun tijd zijn er ook al veel mensen die in Christus als de Zaligmaker geloven. In Mattheus 28 vers 19 zegt de Heere tegen de discipelen dat ze deze volgelingen moeten leren wat Jezus hen geboden heeft.

De Heere Jezus is de beste Leermeester die er ooit op aarde is geweest. Hij vraagt van ons dat wij in Hem geloven, dichtbij Hem blijven en van Hem willen leren. Wil jij dat?

Vragen voor jou

- 1 Lees Lukas 5:10. Wat betekent het dat Petrus ‘mensen zal gaan vangen’?
- 2 Lees Lukas 10:38-42. Wat kunnen wij van Martha en Maria leren?

PUZZEL

Rebus

Los de rebus op.
In welke Psalm staat deze tekst?



js=k



b=z



-i

100



s=z



-p



-og

-h
d=w



-il



p=l



m=v



-oz



b=g



w=d
-l



b=g



m=g



t=z
p=t



ko=i



p=z
-m



-d



r=g
g=v



w=m



j=z
s=l



-p



-b
-s



-w