

De Kinderkrant over:

Ver weg en toch dichtbij



Heb jij weleens post gestuurd naar een zendingswerker of missionkid? Wat genieten ze van een stapel kaarten. Pak maar snel je pen en schrijf een kaartje

Als je ver weg woont, wil je toch je familie en vriendjes spreken. Hoe dat kan? Lees snel verder.

CAMBODJA

Dozen met post

Geschreven door **familie Heres**

Weet jij waar Cambodja ligt? Cambodja ligt bijna 10.000 kilometer bij Nederland vandaan. Het is dus niet zo makkelijk om even bij elkaar op bezoek te gaan. Gelukkig hebben we wel af en toe contact met onze familie en vrienden in Nederland. We bellen dan via de computer of de telefoon. Wel moeten we van tevoren afspreken om te bellen, omdat er een tijdsverschil is van vijf of zes uur. Eerst vonden we het een beetje vreemd om met elkaar via de computer te praten, maar nu zijn we eraan gewend. Wij vinden het fijn dat we met elkaar kunnen praten en we kunnen dan ook dingen laten zien.

Onze thuisfrontcommissie verzorgt de post. Meestal komt er om de maand een doos met kaarten, brieven en soms ook wat lekkers erbij! We hebben weleens stroopwafels of pepernoten gekregen, dat vinden we allemaal erg lekker. Als iemand jarig is geweest, zit er soms een cadeautje bij. Dat is een echte verrassing.



Als het postpakket komt, gaan we met z'n allen om de tafel zitten en mogen we om de beurt een brief of kaart eruit halen. Het is fijn om de brieven en kaarten te krijgen. We weten dan dat mensen aan ons denken en voor ons bidden. Wij wonen nu ongeveer een jaar in Cambodja. We hebben nog geen familiebezoek gehad, maar het lijkt ons heel leuk om samen met hen een ritje in de tuktuk te doen!



GUINEE

Familiebezoek

Geschreven door **Annemieke Vader**



In Guinee is geen postbode. Dat is jammer! Wat nu? Elke maand stuurt DHL grote dozen naar Guinee. Daar komt onze post! Kaarten, brieven, boeken en tijdschriften. En... verjaardagscadeautjes van papier of karton. Eigenlijk is het elke maand een beetje feest.

Maar het is ook heel leuk om onze familie te spreken met videobellen. We

zijn dan aan het praten en... oeps de verbinding is weg. Internet doet het hier niet altijd even goed. Dan praten we soms alleen via WhatsApp of we sturen berichten en foto's naar familie en vrienden.

Het is pas echt feest als onze familie langskomt. Dat gebeurt niet zo vaak. We laten ons huis, de hond en de poes zien. We bezoeken de burens, de gemeenteleden, de school en het strand. Dat is pas echt gezellig!

Help de post te versturen

DHL verstuurt een doos met post en lekkers naar Guinee.
Help jij het vliegtuig om de weg vinden?



ALBANIË

Videobellen

Geschreven door familie Hout



Hallo allemaal,

Heb jij dat ook weleens, dat je op vakantie bent en opa en oma mist? Wat is het dan fijn om even te kunnen bellen.

Wij wonen ver bij onze familie en vrienden vandaan. Daarom is het heel fijn dat we kunnen videobellen. Zo kunnen we hen toch zien en spreken. Het is wel apart hoor dat je zo ver weg bent en elkaar toch ziet en hoort. Als het avond is, kijken we naar buiten en zien opa en oma dezelfde maan als wij. Mooi hè?

We zijn blij dat we kunnen videobellen: zo zijn we toch weer even een beetje dicht bij elkaar. Vroeger was het veel moeilijker om met opa en oma contact te hebben als je ver weg woonde. Stel je eens voor dat je alleen een brief kan sturen die er maanden over doet met de post!

Groetjes van,
Martha, Esther, Levi en Jachin



UIT DE BIJBEL

Een brief uit de gevangenis

Er is een brief van Paulus! Kom je ook? Vanavond wordt de brief voorgelezen. De hele gemeente is uitgenodigd. Paulus kan zelf natuurlijk niet komen. Hij is ver weg. In Rome. In de gevangenis. Maar nu heeft hij ons geschreven. Ik wil er geen woord van missen...

De gemeente van Filippi heeft een brief gekregen. Een brief van Paulus uit de gevangenis. Iedereen wil weten wat Paulus te zeggen heeft. 'Ik wil dat jullie weten dat het goed gaat', schrijft Paulus. 'Het werk van de Heere gaat door. Nu ik hier in Rome gevangen zit, beginnen heel veel mensen te vertellen dat ze christen zijn. Ze durven er eerlijk voor uit te komen. Ze merken dat de Heere voor mij zorgt en nu vertellen ze overal dat Jezus de Zaligmaker is. En met mij gaat het ook goed. Ik weet niet of ik vrijgesproken zal worden of veroordeeld. Maar het maakt niet uit of ik blijf leven of dat ik moet sterven. Het gaat maar om één ding: dat ik de Heere Jezus groot mag maken.'

Zendingswerkers schrijven ook brieven. Vanuit Ecuador, Guinee, Cambodja, Albanië. Lees je die brieven wel eens?

Je weet dan hoe het met het zendingswerk gaat. En dat is belangrijk, want dan kun je ervoor bidden.

De brief van Paulus aan de gemeente in Filippi staat in de Bijbel. De Bijbel is Gods Woord voor jou. Je mag er geen woord van missen. Het is de brief van God waarin de Heere heel dichtbij komt met de vraag: 'Hoe leef jij? Is het ook jouw grootste wens om Mij groot te maken?'

Vragen voor jou

- 1** Waarom schrijft Paulus brieven?
- 2** Je hebt net gelezen dat de Bijbel een brief van God is. Hoe zit dat eigenlijk?

Knutsel je mee?

Materialen:

- een (oude) zendingskalender of foto's uit de zendinglanden via internet
- karton (alleen als je geen kalender gebruikt)
- wol of knutseldraad
- schaar
- lijm
- een glas
- grijs potlood

Breng alle zendinglanden dichtbij met deze mooie knutsel. Veel plezier!

Aan de slag:

1. Zoek in de zendingskalender de mooiste plaatjes op of print de foto's die je op internet hebt gevonden. Zorg dat je van ieder zendingland twee plaatjes hebt.
2. Plak de plaatjes op karton.
3. Zet een omgekeerd glas op je plaatjes.
4. Trek met potlood een cirkel om het glas.
5. Knip de plaatjes uit.
6. Plak de plaatjes van hetzelfde zendingland op elkaar. Knip de randjes nog een beetje bij.
7. Schrijf of plak de naam van het zendingland erbij.
8. Maak bovenaan een gaatje.
9. Knip een stukje wol of knutseldraad af en knoop het draadje door het gaatje.
10. Versier de plaatjes rondom als je dat wilt.
11. Hang de kaartjes op een mooi plekje op!

