

De Kinderkrant over:

# Kijk eens hoe mooi!



Kun jij dit gedicht afmaken?  
*De eerste dag schiep God het licht.  
De tweede dag heeft Hij de dampkring ingericht.  
De derde dag schiep Hij gras, kruid en bomen.  
De vierde dag ...*

Wat kun je genieten van de bloemen, de zee, de fruitbomen of het bos. Wat vind jij het mooiste uit de natuur?

ALBANIË

# Schildpad

Geschreven door familie Van Ojen

In Albanië zijn we inmiddels gewend aan mooie planten, fruit uit eigen tuin en een prachtige natuur. Het begint ook te wennen dat de natuur vies wordt, omdat de mensen er hun afval zomaar weggooiden. Ook de bergen zijn voor ons heel normaal.

Maar vorig jaar herfst kwam Matthias opeens met een verrassing: 'Papa, mama, kijk eens wat ik heb!' In zijn handen hield hij een schildpadje stevig vast, precies zo dat het beestje hem niet kon bijten. Dit kleine schildpadje had een mooi plekje voor zijn winterslaap gevonden onder de grote struik in onze tuin.

Wat is Matthias er die winter druk mee geweest! Elke dag ging hij even kijken bij zijn schildpad. 'Heeft hij nog bewogen? Zullen we nog wat slablaadjes bij hem leggen? Zit hij nog wel diep genoeg tussen de bladeren verstopt?'

Toen het voorjaar werd, stapte de schildpad weer onder de struik vandaan. Iedere dag zocht Matthias hem op en bracht



hem terug naar zijn oude plekje. Op zijn knietjes keek hij dan vol verbazing naar wat het beestje allemaal deed. Hij genoot van dit kleine schildpadje, dat de Heere heeft gemaakt. Hij zág dit stukje prachtige natuur. Kijk jij goed om je heen in de natuur? Hoe mooi is het!

## De rivier die leven geeft

Geschreven door een  
**werker uit het Midden-Oosten**

Het land waar ik woon, lijkt net een heel grote zandbank. Overal is zand en stof. Als het hard waait en je loopt buiten, dan hap je stof. Je gaat ervan hoesten of je ogen gaan kriebelen. Maar hoe kunnen er mensen leven in zo'n dor en droog land? Daar kan toch niets groeien?

Dat is waar. Maar als ik in het vliegtuig zit, valt mij altijd iets op: over het land zie ik een grote, groene strook. Hoe kan dat? In die strook loopt een grote



rivier met stromend water. Daardoor gaat het land naast de rivier 'leven'. Daar wordt van alles geplant. In de rivier leeft vis. Deze vis is voedsel voor de mensen. Het water uit de rivier kan zelfs gedronken worden als het gezuiverd is! Denk jij nu ook aan levend Water? Zonder dat Water, de Heere Jezus, kan niemand leven.





## Puzzel

Weet jij welke schaduw bij de vissen hoort? Trek lijnen en gebruik verschillende kleuren.



## Roze bloesem

Geschreven door een werker uit Oost-Azië



Het is voorjaar. Sunee en haar ouders zijn voor het eerst na de lange winter in de auto gestapt om bij oom en tante op het platteland op bezoek te gaan. In de winter ligt er vaak veel sneeuw op de weg en is het gevaarlijk. Nu is de weg weer schoon, maar op de bergen in de verte ligt nog steeds een witte deken. Halverwege, als ze door een dal rijden, stopt Sunees vader bij een snelstromende beek. 'Zullen we hier picknicken?' vraagt hij aan Sunee. 'Ja!'

Enthousiast springt Sunee de auto uit en rent naar de beek. Naast de beek staan een paar boompjes. 'Papa, kijk eens! Er zit al een roze bloemetje aan deze boom!' 'Ja', zegt papa, 'over twee weken zijn de bomen hier vol met roze bloesems.' Sunee moet denken aan wat de buitenlandse buurvrouw eerder zei: 'De natuur is zo mooi omdat God die gemaakt heeft.' Zou die God echt bestaan?

UIT DE BIJBEL

# De schepping zucht

**‘En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie het was zeer goed.’ Dit staat in Genesis 1 na de schepping van hemel en aarde, bomen en planten, dieren en de mens. De Heere was dus heel blij met Zijn scheppingswerk.**

Lees Romeinen 8 vers 22 eens: ‘Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensood is tot nu toe.’ Misschien vind je het een moeilijke tekst, maar het gaat hier over de schepping. De schepping was eerst goed, maar zucht nu.

Wat is er dan gebeurd met de schepping tussen Genesis 1 en Romeinen 8? Dat kun je lezen in vers 20: ‘Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen is.’ Gods prachtige schepping is door onze ongehoorzaamheid in het paradijs, om onze zonden, aan de ijdelheid onderworpen. Wat betekent ‘ijdelheid’? Het betekent ‘iets doen waarvoor het eigenlijk niet bedoeld was’. Gods schepping was bedoeld om de Heere te loven, maar na de zondeval gebruiken de mensen de schepping verkeerd. Soms willen mensen liever rijk worden dan dat ze goed voor de natuur zorgen. Er zijn ook veel oorlogen, waardoor schepselen

sterven. Zo wordt de Heere niet geëerd maar onteerd. Is dat het laatste wat erover te zeggen valt? Gelukkig niet, want vers 22 spreekt over barensood. Een moeder die zwanger is, kijkt uit naar iets moois. Zij verwacht de geboorte van haar baby. Openbaring 21 spreekt over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De Heere belooft dat er een moment aanbreekt dat de misbruikte en uitgeputte schepping wordt vernieuwd. Dan is er geen zonde en opstand meer die de Heere onteert. Verlang jij daarnaar?

## Vragen voor jou

- 1** Hoe zorg jij voor Gods schepping?
- 2** In Romeinen 8 lezen we twee moeilijke woorden: ijdelheid en barensood. Leg in je eigen woorden uit wat deze woorden betekenen.

## Puzzel

**Zoek de ontbrekende woorden op uit de berijmde psalmen 33, 36, 104, 121, 147 en 148. Zet de letters met een nummer in het juiste vakje en ontdek het laatste woord.**

1. Hij doet de grote ..... zwellen.
2. Uw recht is als Gods .....
3. U zegent mens en ..... en doet.
4. Dan schiet voor 't vee de teed're ..... uit.
5. De wisseling der wisselende .....
6. De maan bij nacht, de ..... bij dag.
7. Hij telt het groot getal der .....
8. Hij hoort de stem der jonge .....
9. Hij geeft de ..... om 't land te dekken.
10. Gij, ....., grond'looz' oceaen.

						10	
						11	
7							
					4	5	
9							
	8						
	6						
2							
					3		
			1				

### Oplossing

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----