

Puzzel

Wat hoort bij elkaar?



Want de Geest spreekt alle talen...

Wat hoort bij elkaar? Zoek twee woorden bij elkaar die hetzelfde betekenen. Geef ze dezelfde kleur.

Heilige Geest	Fire
Trooster	Holy Spirit
Bidden	Beten
Wind	Tröster
Vuur	Gott
God	Wind

Rebus

Los de rebus op



Oplossing:



Wil je meer weten over de zending of wil je een spreekbeurt of werkstuk maken? Kijk dan op www.zggjunior.nl.



DEZE LESBRIEF IS EEN UITGAVE VAN
ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN.

GROEP 3-5

De Heilige Geest

Handelingen 2:1-13

In Jeruzalem

Het is druk in Jeruzalem. Er zijn veel mensen, want er is feest: het Pinksterfeest. Sommige mensen hebben een hele lange reis gemaakt. Ze wonen in andere landen ver van Jeruzalem vandaan. Toch willen ze graag deze lange reis maken. Ze willen graag de Heere een offer brengen. Een offer van de eerste vruchten die ze geoogst hebben. Ze willen de Heere danken voor zijn zegeningen.



We lopen de drukke straten van Jeruzalem door. Bij een huis dichtbij de tempel stoppen we. Tussen al die drukte zijn hier de discipelen bij elkaar. Ze bidden samen. Ze vragen of de Heilige Geest naar de aarde mag komen.

De Heilige Geest komt

En dan... wat is dat voor geluid? Het lijkt wel of het heel hard waait! Maar het waait helemaal niet. De mensen horen wel het geluid van de wind. Ook buiten het huis is dit geluid te horen.

En kijk eens boven de hoofden van de discipelen. Zijn dat vlammen vuur? Nee, het is geen echt vuur maar de Heere laat zien dat de Heilige Geest is gekomen. De Heilige Geest die de Heere Jezus hun beloofd had! Er blijven een heleboel mensen voor het huis staan. Ze vertellen elkaar wat ze zien. De discipelen komen naar buiten en iedereen kan het nu zien. Er zijn vuurvlammen op hun hoofden. Wat is er toch met die mannen aan de hand?

De discipelen gaan vertellen. Vertellen over de grote werken van de Heere. Iedereen hoort de discipelen praten in hun eigen taal. Ook de mensen uit de verre landen kunnen de discipelen begrijpen. Daar zorgt de Heilige Geest voor.

Er zijn mensen die gaan spotten. Ze zeggen dat de discipelen te veel wijn hebben gedronken. Anderen luisteren goed naar Petrus. Ze krijgen verdriet over alles wat ze verkeerd hebben gedaan.

Veel mensen geloven dat de Heere Jezus ook hun zonden wil vergeven. Ook geloven ze dat Jezus de Zoon van God is. Die mensen worden door de discipelen gedoopt. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Omdat de Heere Jezus hun straf heeft gedragen en voor hun zonden is gestorven. Er worden die dag wel drieduizend mensen bekeerd!

Nu weten de discipelen dat de Heilige Geest harten van zondaren kan veranderen. Dat zal Hij blijven doen tot de Heere Jezus terug zal komen naar de aarde. Ook vandaag is er nog vergeving bij de Heere mogelijk, voor zondaren! Bid daarom maar veel: "Maak om Jezus wil mij rein. Kom met Uw Heilige Geest ook in mijn hart!"

WELKE TEKENEN WAREN ER TOEN DE HEILIGE GEEST KWAM?

1. _____
2. _____
3. _____

Woordzoeker

Streep de onderstreepte woorden door.

n	e	r	e	d	n	o	w	v	u	u	r
h	u	e	g	n	i	z	a	b	r	e	v
g	j	d	b	e	r	o	u	w	l	a	p
e	e	e	n	e	g	n	o	t	d	a	h
b	z	r	e	d	a	v	k	d	o	r	e
e	u	v	f	e	e	s	t	n	g	d	m
d	s	r	a	g	e	l	u	i	d	e	e
c	e	d	g	u	e	r	v	w	h	t	l

Jezus geeft de opdracht: breng Mijn boodschap op de hele aarde.
 Jezus gaat naar Zijn Vader in de hemel.
 De discipelen wachten in Jeruzalem op de Heilige Geest.
 Hij wordt ook wel de Trooster genoemd.
 De discipelen zijn in gebed, ze praten met God.
 Plotseling horen ze het geluid van de wind.
 Boven het hoofd van de discipelen verschijnen tongen van vuur.
 De mensen kijken vol verbazing naar de discipelen.
 De Heilige Geest is gekomen.
 Petrus vertelt hen dat alleen Jezus je echte vreugde en vrede kan geven.
 Door de kracht van de Heilige Geest spreken de discipelen in allerlei talen.
 Ook doen de discipelen wonderen en tekenen.
 De mensen krijgen berouw van alle zonden die ze hebben gedaan.
 Op het eerste Pinksterfeest worden 3000 mensen tot God bekeerd
 en worden een volgeling van Jezus!

Welke woorden blijven over? Vul die hier onder in.

De Heilige Geest geeft je

en

Kleurplaat



Lied

Heer', ik hoor van rijke zegen

Het lied hieronder gaat over de zegen van de Heere. Het is een gebed. Je vraagt of de Heere jou wil zegen, maar ook anderen. Dat kunnen vriendjes of vriendinnetjes van je zijn, maar ook kinderen en mensen in andere landen. Ook die mensen moeten horen wie de Heere Jezus is. Als de Heilige Geest in je hart woont, net als bij de discipelen, wil je ook graag andere mensen over de Heere vertellen. Dat gebeurde ook op het Pinksterfeest!



Heer', ik hoor van rijke zegen,
 die Gij uitstort, keer op keer.
 Laat ook van die milde regen
 dropp'len vallen op mij neer.
 Ook op mij, ook op mij,
 dropp'len vallen,
 ook op mij!



Ga mij niet voorbij, o Vader!
 Zie, hoe mij mijn zonde smart.
 Trek mij met uw koorden nader,
 stort Uw liefd' ook in mijn hart.
 Ook in mij, ook in mij,
 stort Uw liefde ook in mij.



Ga mij niet voorbij, o Herder,
 maak mij gans van zonde vrij.
 Vloeit de stroom van zegen verder,
 zegen and'ren, maar ook mij!
 Ja, ook mij, ja ook mij,
 zegen and'ren, maar ook mij!



Puzzel

Zoek de woorden op

Volg de pijl

Hiernaast zijn vijf woorden verstopt. Begin bij een grijs vakje. Volg de pijl. Welk woord lees je? Schrijf het woord op.

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

