

Schipbreuk

De Bijbel erbij
Handelingen 27: 27-44

Er vaart een schip op de zee. Met veel passagiers. Onder de passagiers zijn ook gevangenen. Ze worden bewaakt door Romeinse soldaten. Eén van die gevangenen is Paulus. De vijandige Joden in Jeruzalem vertelden dat hij een oproermaker is. Daarom werd hij gevangen genomen. Nu is hij op reis naar Rome. Daar moet hij voor de keizer verschijnen. Die is de hoogste rechter. Het begint te stormen. De golven worden hoger en wilder. Zij beuken woest tegen het schip. En het gaat ook vreselijk onweten. Dagen lang. Wat een angst bij al die mensen. Nee, er is geen hoop meer op behoud. Maar hoor wat Paulus zegt: 'Wij zullen niet verdrinken. Dat heeft de Heere vannacht tegen mij gezegd.' Hij zegt ook dat ze moeten eten, want ze hadden al veertien dagen bijna niets gegeten. Eerst gaat Paulus bidden. Hardop. Nu zijn ze niet zo bang meer. De matrozen gooien de ankers uit, want ze zijn dichtbij land. Ineens...een vreselijk gekraak. Het schip breekt kapot. De soldaten willen de gevangenen doden, want anders zullen ze ontsnappen. Maar dat mag niet van de hoofdman. Paulus mag niet gedood worden. De gevangenen komen allemaal in het water terecht. Sommigen zwemmen naar het land. Anderen grijpen een stuk hout vast. Zo komen ze allemaal levend aan land. In totaal 276 mensen.

Rebus



Oplossing:

WAT KAN JIJ
DOEN VOOR
VLUCHTELINGEN?

1 Heb God lief boven alles. Heb je naaste lief als jezelf. Bid voor je naaste.

2 Wees gastvrij. Laat ze meespelen. Nodig ze uit voor de club, vereniging of in de kerk.

3 Kom in actie voor vluchtelingen. Haal met anderen geld op voor het goede doel!

Veilig op Malta

Paulus en de andere 276 mensen kwamen allemaal veilig aan land op het eiland Malta. Malta is een eiland in de Middellandse Zee. Ze zijn er drie maanden lang opgevangen en verzorgd.

De laatste jaren komen er veel bootvluchtelingen aan op het eiland Malta en andere eilanden in de Middellandse Zee. Deze mensen zijn gevlucht vanuit Libië of andere Afrikaanse landen. Sommige vluchtelingen krijgen een plekje in Nederland om te wonen. Ken jij ook vluchtelingen uit jouw woonplaats?



Paulus naar Rome

De Bijbel erbij
Handelingen 28: 16-31

Paulus komt in Rome, waar de keizer woont. Daar mag hij in een huis wonen. Maar hij blijft gevangen. Een soldaat bewaakt hem dag en nacht. Paulus kan dus niet naar andere mensen gaan. Maar we zien al gauw dat er mensen naar hem toe komen. Dit zijn vooral Joden die in Rome wonen. Hij vertelt hen van de Heere Jezus. Sommigen geloven wat Paulus zegt, maar anderen willen niet geloven dat Jezus de beloofde Zaligmaker is. Wat zijn er in die tijd veel mensen bij hem geweest! Ook schrijft hij veel brieven aan de gemeenten waar hij is geweest. Op een dag krijgt hij bezoek van een slaaf, die Onesimus heet. Onesimus is stiekem weggelopen van zijn baas Filemon. De Heere gebruikt de prediking van Paulus om hem te bekeren. Nu is Onesimus bedroefd om zijn ongehoorzaamheid. Hij wil weer teruggaan naar Filemon. Maar die zal vast erg boos zijn. Daarom geeft Paulus hem een brief mee. Dan zal Filemon vast niet meer kwaad zijn. Paulus blijft twee jaar een gevangene. Er staat niet in de Bijbel hoe het verder met hem gegaan is. Misschien heeft keizer Nero hem laten doden. Maar we weten wel dat hij nu in de hemel is. Bij de Heere Jezus, Die hij zo trouw gediend heeft.

Bid jij mee?

We hebben nagedacht over de zendingsreizen van de apostel Paulus. In de laatste jaren was Paulus geboeid. Hij was vastgeketend aan een bewaker. Maar het Woord van God mocht hij preken. Gods Woord gaat altijd door. Waar de Heilige Geest werkt, kan Gods werk niet door mensen gestopt worden. Vanuit Jeruzalem is Gods Woord uitgegaan tot aan het einde van de wereld. Nog steeds zendt de Heere mensen uit om Zijn Woord te gaan verkondigen. Bid jij ook mee voor het zendingswerk?



Ik heb de goede strijd gestreden,
ik heb de loop beëindigd,
ik heb het geloof behouden;

2 Timotheüs 4:7 en 8

Voorts is mij weggelegd de kroon der
rechtvaardigheid, welke de Heere,
de rechtvaardige Rechter, in die dag
geven zal; en niet alleen mij,
maar ook allen die Zijn verschijning
liefgehad hebben.



DEZE LESBRIEF IS EEN UITGAVE VAN
ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN. **GROEP 6-8**

Paulus op reis

Ben jij wel eens op reis geweest? Naar een andere plaats in Nederland? Of misschien ben je wel eens naar het buitenland geweest. Heb je dat hele stuk gelopen? Wat een rare vraag, vind je niet? Voor de apostel Paulus was lopen dé manier van reizen. Daarnaast reisde hij met de boot. Veel kilometers heeft hij tijdens zijn zendingsreizen afgelegd.

Zo kun je op Bali te maken krijgen met 'zwarte kunst' en een 'dukun'. In Albanië hangen de mensen soms knuffels of hoefijzers op. Lees maar snel mee op de volgende bladzijden.



Standbeeld van Paulus

In deze lesbrief gaan we nadenken over Paulus' laatste reis. Hij reist van Antiochië naar Efeze, Troas, Filippi, Korinthe en andere plaatsen. Na zijn derde zendingsreis wordt Paulus gevangen genomen. Als gevangene maakt hij de reis naar Rome. Pak de kaart in je Bijbel er maar eens bij en zoek Efeze, Troas en Rome op. In een lesbrief van de zending denken we ook na over het zendingswerk van nu.



Overblijfselen van Filippi



Wil je meer weten over de zending of wil je een spreekbeurt of werkstuk maken? Kijk dan op www.zggjunior.nl.

www.zgg.nl

De zonen van Sceva

De Bijbel erbij
Handelingen 19: 11-20

De apostel Paulus preekt in de stad Efeze. De Heere bekeert veel mensen. Joden en heidenen. Paulus mag van de Heere ook veel wonderen doen. Zieken worden genezen en de duivel moet weg uit mensen die bezeten zijn van de duivel. Dat doet hij in de Naam van de Heere Jezus. Op een dag komen zeven Joodse mannen in de stad. Zij zijn de zonen van een priester, die Sceva heet. Zij willen ook wonderen doen. Kijk, zij gaan naar een man toe. Die man is bezeten van de duivel. Zij zeggen dat de duivel uit die man weg moet gaan. In de Naam van Jezus. Net zoals Paulus doet. Maar zij zijn geen echte knechten van de Heere Jezus. Daarom luistert de duivel niet naar hen. Hoor, die bezeten man gaat praten. Het is eigenlijk de duivel, die zegt: 'Jezus ken ik en Paulus ook, maar jullie, wie zijn jullie?' O, kijk eens! Ineens springt die bezeten man woest en wild op hen af. Hij slaat ze met zijn sterke vuisten waar hij ze maar raken kan. Hij scheurt zelfs de kleren van hun lijf af. Met erge wonden zien ze eindelijk kans om het huis uit te vluchten. Iedereen weet nu dat alleen Paulus een echte knecht van de Heere Jezus is.

De Balinese medicijnman

Op het eiland Bali zijn de meeste mensen Hindoe. Elke dag offeren en bidden zij tot hun goden. Naast hun goden hebben ze ook mensen waar ze hun vertrouwen op zetten. Ze gaan er heen als ze ziek zijn of als er iets in de familie gebeurt. Zo'n man heet een medicijnman of een *dukun*. Natuurlijk gaan de mensen ook naar een gewone dokter, maar de echte Balinese mensen zullen daarnaast zeker ook naar de *dukun* gaan. Dit komt omdat de Balinese mensen anders denken over ziek zijn. Wij zeggen: 'Ik ben verkouden, want iedereen is ziek.' Maar als je in Bali ziek wordt, denken de mensen dat er iets speciaals gebeurt is. Je wordt niet zomaar ziek! Iemand die ziek wordt, is ongehoorzaam aan de goden. Hij heeft iets verkeerd gedaan. Het kan een verkeerd offer zijn geweest. Of hij heeft een heilige plek, zoals de tempel, ontheiligd. Het kan ook zo zijn, dat iemand anders hem ziek heeft gemaakt. Iemand die bijvoorbeeld jaloers op je is, of boos. Dit gebeurt met een soort 'zwarte kunst'. Zwarte kunst of zwarte magie is een kwade kracht die mensen gebruiken voor een slecht doel. Dus bijvoorbeeld een tovenaars of heks (ze zijn er nog steeds) gebruikt een bezwering of een spreuk om iemand ziek te maken.

Een *dukun* kan soms gevaarlijk zijn en zelf mensen door de 'zwarte kunst' ziek maken. Je hebt ook goede *dukuns*, die zieke mensen echt kunnen helpen met hun zalf en hun kruiden. Zoals Kadek die met haar eczeem naar zo'n *dukun* ging. Hij maakte een papje en smeerde dat op haar zere plekken. Daarna gaf hij haar een kruidendrank (*jamu*) te drinken. Na een paar dagen was ze helemaal beter. Of Wayang. Hij had last van bronchitis. De *dukun* liet hem een zelfgemaakte 'vloestof' opsnuiven van een lepeltje. Gillend van de pijn liep Wayang weg. Het deed zo'n zeer in zijn neus en er kwam allemaal vloestof uit zijn neus lopen. 'O', dacht hij, 'nu wordt ik alleen maar zieker.' Maar de volgende dag voelde hij zich helemaal beter!



OM OVER TE PRATEN

1 *Jezus Christus is machtiger dan alle duivelen, afgoden en tovenaars bij elkaar. Waaraan merk je dat?*

2 *De tovenaars in Efeze hebben hun boeken met toverspreuken en recepten verbrand. Welke dingen zou jij weg moeten doen? Dingen die ervoor zorgen dat je niet vertrouwt op de Heere?*

Demétrius de zilversmid

De Bijbel erbij
Handelingen 19:21-40

In de stad Efeze, waar Paulus preekt, woont een zilversmid. Hij heet Demétrius. Demétrius is boos op Paulus. Waarom? In Efeze staat een grote, prachtige tempel voor Diana. Diana is de godin van Efeze. Die tempel maakt Demétrius in het klein na van zilver. De kleine zilveren tempeltjes kopen de mensen graag. En...ze brengen veel geld op! Maar nadat Paulus gekomen is, verkoopt Demétrius maar weinig tempeltjes meer. Want veel mensen worden bekeerd en gaan de Heere dienen, in plaats van Diana. Demétrius gaat met andere zilversmeden de straat op. Hoor, ze roepen hard: 'Groot is de Diana van Efeze!' Veel mensen gaan ook roepen. Paulus wil er heen gaan. Maar zijn vrienden zijn bang dat ze hem wat zullen doen en zeggen: 'Niet doen Paulus!' Het geroep wordt steeds erger. Wel twee uur lang! Het wordt een echt oproer. Daar komt al een voorname man uit het gemeentehuis aan. Het wordt stil. Hij zegt: 'Wat is dat voor een geschreeuw? Als Paulus en zijn vrienden wat verkeerd gedaan hebben, moeten de zilversmeden maar naar de stadhouder gaan. Die is de rechter. Laten we oppassen. Want als de keizer in Rome hoort van het oproer, dan zal hij ons erg straffen.' Gelukkig luisteren de mensen. Ze gaan weer naar huis.

Andere goden

Diana of Artemis

De godin Diana (of Artemis) was de godin van de jacht, de geboorte en de maan. Haar favoriete wapen was de pijl en boog. Ook werd ze vaak afgebeeld met een hert, een dier waar ze van hield. In Efeze bouwde men een tempel die aan de godin Diana was gewijd. De mensen geloofden dat haar beeld, wat in de tempel stond, uit de hemel was gevallen. Om de godin te kunnen vereren maakten de zilversmeden van Efeze beeldjes van deze godin.

Een knuffel of hoefijzer

In Albanië zijn veel mensen bijgelovig. Dat bijgeloof wordt al honderden jaren doorgegeven in de familie. De mensen proberen vooral om de boze geesten uit hun huizen te houden. Ze gebruiken daarvoor allerlei dingen die geluk moeten brengen. Als je door een dorpje of een stad loopt, zie je bij veel huizen een knuffel hangen. Soms zie je ook een hoefijzertje boven de voordeur. Of een takje van een olijfbloem aan het hek. Deze dingen moeten zorgen voor geluk en voorspoed. Daarnaast zie je ook vaak een blauw amulet met een zwart, wit en lichtblauw rondje erop. Het is een soort oog. Deze amulet moet ervoor zorgen dat het 'boze oog' afgeweerd wordt. Het 'boze oog' wijst als het ware naar het oog van boze geesten. Die boze geesten kunnen zorgen voor ongelukken en erge dingen in je leven. De amulet is eigenlijk een soort bescherming tegen dat boze oog. Het moet er dus voor zorgen dat de mensen gelukkig zijn en dat er geen erge dingen gebeuren met hen of hun familie.



OM OVER TE PRATEN

1 *Zijn mensen in Nederland bijgelovig?*

2 *Neem vraag 94 van de catechismus er eens bij. Wat staat daar over bijgeloof?*

Eutychus

De Bijbel erbij
Handelingen 20:7-12

Paulus is in Troas aangekomen. Op zondag preekt hij 's avonds in een zaal die op het platte dak van een huis gebouwd is, een opperzaal. Kijk, daar zit een jongen in de vensterbank. Hij heet Eutychus. Het is erg laat geworden. Zo komt het dat Eutychus in slaap valt. Plotseling valt hij naar beneden. Mannen rennen hard naar beneden. O, de jongen is dood. Verschrikkelijk! Paulus gaat ook naar beneden. Hij gaat op de jongen liggen, slaat zijn armen om hem heen en zegt tegen de bedroefde mensen: 'Wees niet bedroefd, zijn ziel is in hem.' Eutychus doet zijn ogen open. Hij leeft! Wat een groot wonder van de Heere!

Kleurplaat



OM OVER TE PRATEN

1 *Eutychus was een jongen die luisterde naar de preek van Paulus. Hoe luister jij naar de preek?*

2 *Eutychus' naam betekent: 'de gelukkige'. Heeft jouw naam ook een betekenis?*

3 *Zoek in de Bijbel 1 Koningen 17 : 21-22 en 2 Koningen 4 : 34 op. Wat hebben deze geschiedenissen te maken met het verhaal van Eutychus?*