

Pinksterfeest

Kleur de plaat mooi in!



Lied

Melodie: 'De Heer' is mijn Herder'

Kom, luister naar Joël,
 hoor wat hij vertelt
 van vloek en van zegen,
 van droogte en regen.
 De sprinkhanen komen,
 de aarde is droog.

God hoort hun gebeden.
 De sprinkhanen gaan.
 Het koren zal groeien,
 Gods Kerk weer gaan bloeien.
 De Trooster zal komen
 voor heiden en Jood.

Zo gaat door de landen
 het zendingswerk door.
 God zegent ook mensen
 ver over de grenzen;
 verandert de harten
 van jong en van oud.



PINKSTERLESBRIEF - JOËL

GROEP 1-2

Sprinkhanen

Om voor te lezen

Het waait heel hard! De wind blaast over Juda. De wind neemt allemaal sprinkhanen mee. De sprinkhanen vallen neer op het land van Juda. Ze eten het gras en het koren op. Ook verdorren alle bomen. Geen gras, geen koren, geen vruchten. Er blijft niets meer over om te eten. Geen eten voor de mensen. Geen eten voor de dieren. Iedereen heeft honger. Dan komt er ook geen regen meer.

Het water droogt op. Nu hebben de mensen ook dorst. Honger en dorst. Wat erg! De Heere stuurt Joël. Hij heeft een boodschap van God. 'Mensen, roep tot de Heere! Mensen, klaag en huil! Dit is een straf van God. Vertel aan jullie kinderen wat hier gebeurt! Vertel hen van de hongersnood en droogte. Buig je knieën en bid tot de Heere.' Joël bidt zelf ook. 'O HEERE, tot U roep ik.'

De sprinkhanen komen! Maak zwart wat de sprinkhanen opeten. Kleur wat blijft, mooi in.

Om te doen



Belofte

Om voor te lezen

Joël praat met de mensen van Juda. Hij geeft ze een opdracht. 'Zoek de Heere! Bid tot de Heere! Vraag of de Heere ons wil laten leven. Wie weet stopt de hongersnood en droogte.' En wat gebeurt er? De Heere is goed. Hij is goed voor zondige mensen. De Heere jaagt alle sprinkhanen weg. Veel sprinkhanen verdrinken in de zee. Andere sterven in de woestijn. Wat een wonder! Het gras gaat groeien. Er staat weer koren op het land. Het

zal niet lang duren of er kan brood gebakken worden. Dan komt Joël met de béste boodschap. God geeft weer regen. Stromen van regen. De Heere geeft regen en ook Zijn zegen. De Heilige Geest zal komen. Hij komt om zondige mensen te zegenen. Hij zal hun zonden vergeven. Het zullen kleine kinderen en ook oude mensen zijn. Blanke mensen en bruine mensen. Hoor jij er al bij?

Droogte

Voorlezen en kijken



Ho! Ik heet Miriam de Niet. Ik woon in Guinee, een land in Afrika. Dat is erg ver van Nederland. Veel dingen zijn hier anders. Bijvoorbeeld het weer.



Zie je de groene bomen? Nu valt er veel regen. Bijna elke dag. De weg is van modder. Overal zijn diepe plassen. Toch zijn we blij. Want water is belangrijk.



De zon is heet. Het gras wordt geel. Er valt geen regen en alles is droog. We moeten zuinig zijn met het water. Ook is er veel stof in de lucht. Anders dan bij jullie hè!

Pinksteren

Om voor te lezen

Het is druk in Jeruzalem, want het is feest. Er zijn veel mensen, ook uit andere landen. Ze brengen een offer in de tempel. Plotseling horen ze een geluid. Het lijkt wel of het hard waait. Ook zien ze vlammen als van vuur. Boven de hoofden van de discipelen. De discipelen beginnen te vertellen. De Heilige Geest is gekomen! Alle mensen kunnen het begrijpen. Zelfs de mensen uit de vreemde

landen. Sommige mensen spotten. Ze zeggen dat de discipelen dronken zijn. 'Nee,' zegt Petrus, 'wij zijn niet dronken. De Heilige Geest is gekomen. Dat heeft Joel vroeger al beloofd.' Andere mensen in de zaal luisteren goed. Ze krijgen verdriet over alles wat ze verkeerd gedaan hebben. Maar de Heere wil hun zonde vergeven. Die mensen worden door de discipelen gedoopt.

Kleurplaat

Kleur de platen maar mooi in!

Om te doen

