

# Post van Josephine

Voorlezen en kijken



Josephine woont met haar vader, moeder, zusje Amélie en broertjes Daniel, Jonathan en Matthias in Ecuador.



Ho! In Ecuador praten de mensen Spaans. Ik leerde deze taal op school. Dat was in het begin best moeilijk. Nu niet meer. Soms weet ik even niet hoe ik iets moet zeggen in het Spaans. Dan maak ik gewoon gebaren om het duidelijk te maken.

Op zondag ga ik met mijn zusje en mijn broertjes naar de zondagsschool. Weet je wat mijn lievelingspsalm is? Psalm 18. Ik vind het mooi dat daar staat: 'Met mijn God spring ik over muren. Met mijn God zal ik vijanden verslaan.' God is in het Spaans *Dios* en voor het woord muren zeg je *muros*.



## Lied

Psalm 87:3

De Filistijn, de Tyriër, de Moren,  
zijn binnen u, o Godsstad, voortgebracht.  
Van Sion zal het blijde nageslacht  
haast zeggen: 'Deez' en die is daar geboren'.



## PINKSTERLESBRIEF - TOREN VAN BABEL

GROEP 1-2

### Stad en toren

Om voor te lezen

'Kijk eens, zo hoog!' De mannen wijzen.  
Wat een hoge toren. Bijna net zo hoog als de wolken. 'Kom, we gaan verder!'  
De mannen werken hard. Steeds hoger wordt de toren. Wat is het veel werk. Maar de mannen zijn blij en trots. Deze toren komt in hun mooie stad Babel, waar alle mensen wonen. Maar God wil niet dat de mensen bij elkaar wonen. Ze moeten juist overal op de

aarde verspreiden. Wat zal Hij doen?  
Plotseling kijken de mensen elkaar aan. 'Hè, wat zeg je? Ik begrijp je niet.'  
Wat is er aan de hand? De bouwers kunnen elkaar niet meer verstaan. Dan kunnen ze niet meer verder bouwen. Het plan van de toren van Babel mislukt. De mensen willen niet meer bij elkaar blijven. Ze gaan allemaal ergens anders wonen. Precies zoals God het wil.

Om te doen

Schrijf verder in de toren en kleur hem mooi in.



# Doolhof

Kun jij de weg vinden? Breng deze mensen naar hun eigen huis.

Om te doen



# Wonder in Jeruzalem

Om voor te lezen

Het is druk op de straten van Jeruzalem. Er zijn mensen uit allerlei landen. Waarom is het zo'n drukte? De mensen gaan feest vieren. Ze zijn blij dat de oogst wordt binnengehaald. De eerste vruchten nemen ze mee om te offeren in de tempel. Plotseling staan ze stil. 'Hé, hoor ik daar mijn eigen taal? Versta ik dat goed?' Ja, het is echt waar! Iemand zegt: 'De Heere Jezus is de Zoon van God. Hij wil de Zaligmaker zijn. Voor zondige mensen.' Hoe kan dit? Al die mensen uit andere landen

horen dit in hun eigen taal! De Heilige Geest laat de discipelen van de Heere Jezus in allerlei talen spreken. Dat is een wonder op het Pinksterfeest. Nu mogen de mensen wél bij elkaar zijn. Ze moeten horen dat God goed is. De Heere wil dat mensen over Hem vertellen. De discipelen deden dat in Jeruzalem. Dominees doen dat in de kerk. Zendingswerkers mogen dit doen in verre landen en in andere talen. Zo komt Gods Woord overal.

# Puzzel

Zoek het goede huisje bij de schaduw.

Om te doen

