

ZGG | Creatief adventsidee 2022

Achtergrondinformatie voor ouders/opvoeders/leerkrachten

Onze kinderen zien al op jonge leeftijd in de kinderbijbel de illustratie van de oosters geklede Abram, opkijkend naar een donkere lucht waarin talloze sterren blinken. Wat geeft de Heere hem (en ons) een prachtig beeld bij de belofte: zo talrijk als de sterren, 'zó zal uw zaad zijn'. Maar die tekening van Abram onder de sterrenhemel roept ook een nieuwtestamenteisch beeld op. Wijzen uit het Oosten zien de opvallende ster die hen een woning wijst. De woning van een Kind: Jezus Christus.

Deze overeenkomst past in de rode draad van Gods belofte in het Oude Testament, de komst van Christus in het Nieuwe Testament en het zendingswerk in 2022. Dit document werkt de thematiek achter het creatieve adventsidee uit.

Belofte aan Abra(ha)m

In **Genesis 12** doet de Heere een bijzondere belofte aan Abram, nadat Hij hem heeft opgedragen te vertrekken naar het land dat Hij hem wijzen zal. 'En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen en uw naam groot maken; en wees een zegen. En Ik zal zegenen die u zegenen, en vervloeken die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden' (Gen. 12: 2,3). Abram is 75 jaar oud als hij vertrekt, met zijn vrouw Sarai, zijn neef Lot en al hun dienaren en bezittingen, maar zonder kinderen.

Gods Woord belooft Abram een groot en gezegend nageslacht, een volk dat uit hem voortkomt. Meer nog: álle geslachten op aarde zullen in dit volk, dus in Abram, gezegend worden. In die laatste toevoeging gloort zendingslicht. De bijbelse grond onder zendingswerk begint in het Oude Testament.

In **Genesis 15** is Abram mismoedig. Er is veel gebeurd in de tussentijd. Het leven in het land dat God hem wees, is niet zonder gevaar of vijandschap. En een zoon is nog steeds niet geboren.

De HEERE komt bij hem. 'Toen leidde Hij hem uit naar buiten en zeide: Zie nu op naar den hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw zaad zijn.' (Gen. 15: 5).

Abram ziet nog niets van de belofte van God, maar de HEERE geeft hem nu wel een beeld. De ontelbare sterren aan de hemel geven zicht op de grootte van Abrams nageslacht, niet alleen in deze nacht, maar in alle nachten die zullen volgen. Het moet voor Abram duizelingwekkend zijn geweest. Vers 6a: 'En hij geloofde in den HEERE.'

Er gaan weer jaren voorbij. Ondanks die sterrenlucht gaat Abram zijn eigen weg en verwekt Ismaël bij Hagar. Toch vernieuwt God Zijn verbond met Abram en noemt hem Abraham: vader van een menigte van volken. Izak wordt geboren en daarmee begint de belofte vervuld te worden.

Totdat de HEERE Abraham in **Genesis 22** opdraagt zijn zoon Izak te offeren (vers 1-19). Het bevel lijkt lijnrecht in te gaan tegen de belofte. Maar Abraham toont zijn geloof door gehoorzaam te gaan naar de offerplaats.

Meteen nadat de HEERE heeft ingegrepen en voorkomen dat Abraham Izak werkelijk zou doden, herhaalt Hij nogmaals de belofte uit Genesis 12 en 15. 'Voorzeker zal Ik u grotelijks zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen, als de sterren des hemels en als het zand dat aan den oever der zee is; en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw Zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij Mijn stem gehoorzaam geweest zijt' (Gen. 22: 17,18). De belofte wordt opnieuw gekoppeld aan het beeld van de sterren aan de hemel, en uitgebreid met het beeld van het zand aan de oever van de zee. Maar nu Izak geboren is, en de

vervulling al begint te komen, wordt duidelijk dat Gods belofte veel verder gaat dan Abraham zal zien. De herhaling op deze plaats is daarom veelbetekenend.

Komst van Christus

Als Petrus en Johannes in **Handelingen 3** een kreuple genezen in Jezus' Naam en zich vervolgens verantwoorden voor het Joodse volk, haalt Petrus de belofte uit Genesis 22 vers 18 aan. 'Gijlieden zijt kinderen der profeten en des verbonds, hetwelk God met onze vaders opgericht heeft, zeggende tot Abraham: En in uw Zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden' (vers 25). Hij verbindt dit direct aan de Heere Jezus, als hij in vers 26 vervolgt: 'God opgewekt hebbende Zijn Kind Jezus, heeft Denzelven eerst tot u gezonden, dat Hij ulieden zegenen zou, daarin dat Hij een iegelijk van u afkere van uw boosheden.' Het is niet voor niets dat ook hier 'Zaad' met een hoofdletter is geschreven. De vervulling van de belofte aan Abraham brengt bij Christus.

Ook Paulus heeft dit gezien. Hij schrijft in de Galatenbrief: 'Nu, zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van één: En uw Zaad, Hetwelk is Christus' (vers 16).

Abraham heeft het inderdaad niet meegemaakt. In zijn leven bleef de vervulling beperkt tot Izak en zijn zonen. Maar Paulus ziet dat de komst van Christus de kern van de vervulling van de belofte aan Abraham is. Want alleen door Zijn verschijning in de wereld kan die beloofde zegen aan alle volken van de aarde worden gegeven.

Paulus zegt het in vers 8 van **Galaten 3**: 'En de Schrift, tevoren ziende dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft tevoren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden.' En hij zegt het nóg duidelijker in Galaten 3 vers 14: 'Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus, en opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.'

Vervulling over de wereld

Daar gaan ze dan: Wijzen uit het Oosten, geleid door een ster. Ze roepen niet alleen associaties op met Abram onder de sterrenhemel, ze zijn *onderdeel* van de vervulling van Gods belofte die door sterren wordt verbeeld! De 'zegening Abrahams' komt tot deze heidenen door de geboren Koning der Joden.

Daar staan ze dan: dopelingen in een ver land, gereed om onder te gaan in het water van de doop en op te komen als nieuwelingen in Sion. Daar komen ze dan: stedelingen in Ecuador, vrouwen in Guinee, kinderen in Albanië, aanwezig om te horen wat tot hun vrede dient. Daar zingen ze dan: christenen over de hele wereld, uit allerlei geslachten, natiën, tongen en talen, bijeengekomen voor hun samenkomst waar Christus centraal staat.

Zendingswerk is geen avontuurlijke hobby van de kerk. Het is Gods opdracht, waardoor de belofte aan Abraham vervuld wordt en de Heere doorgaat met het zegenen van 'alle geslachten des aardrijks'.

Ook ons land en volk heeft Hij gezegend. Ooit waren we heidenen, nu zijn we een historisch bekeken christelijke natie, ondanks de zorgwekkende secularisatie. '... opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.' Is dat geloof gewerkt in ons leven, in dat van onze kinderen?



Samenvatting in vier plaatjes

Om recht te doen aan de leeftijdsverschillen in een gezin kan het helpend zijn de rode draad met behulp van plaatjes vast te houden. Hieronder is in vier plaatjes de hoofdlijn in beeld gebracht. Belangrijkste zaken en bijbelteksten zijn erbij beschreven. De volwassen begeleider doet er goed aan de beschrijving van de bijbelse lijn vooraf doorgenomen te hebben.

1. Belofte aan Abram



God belooft Abram een groot nageslacht.
'Tel de sterren, zo zal uw zaad zijn.'

Genesis 12: 2,3 / 15: 5 / 22: 17,18

2. Geboorte van Christus



Kerst vervult de belofte aan Abram.
'En in uw Zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde.'

Handelingen 3: 25,26 / Galaten 3: 16

3. Wijzen uit het Oosten



Wijzen uit het Oosten geven zicht op vervulling van belofte aan Abram uit heidenen.

'Opdat de zegening Abrahams tot de heidenen komen zou in Christus Jezus.'

Galaten 3: 8 en 14

4. Zendingswerk in 2022



Zending werkt mee aan vervulling van belofte aan Abram, totdat Jezus wederkomt.

'Opdat wij de belofte des Geestes verkrijgen zouden door het geloof.'

Galaten 3: 8 en 14



Bijpassend lied

Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, je moet gaan wonen
in het land dat Ik zal tonen.
Tel de sterren in de nacht,
zo groot wordt jouw nageslacht.

Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Ik zal jou Mijn zegen geven,
je geleiden allerwegen,
en de volkeren tezaam
vinden zegen in jouw naam.

Abraham, Abraham,
verlaat je land, verlaat je stam!
Abraham, Abraham,
verlaat zijn land, verlaat zijn stam!
Met een woord gaat hij het wagen.
Zonder verder iets te vragen
staat hij op en gaat op reis,
langs de weg die God hem wijst.

Liedtekst: Hanna Lam

Melodie: Wim ter Burg

Notenschrift en uitvoeringen te vinden op www.vrijeschoolliederen.nl/lied/abraham/