

# Petrus bij Cornelius

Petrus is in het huis van Cornelius. Hoe vaak zie jij de kleine plaatjes?  
 Kleur de vakjes en schrijf het nummer op. Je kunt de plaat ook nog inkleuren.

Op [www.zgg.nl/voor-kinderen/voor-leerkrachten/lesbrieven](http://www.zgg.nl/voor-kinderen/voor-leerkrachten/lesbrieven) zijn twee extra bouwplaten te vinden bij deze lesbrief. Je kunt ze gratis downloaden en printen op het gewenste papier.



Wil je meer weten over zending?  
 Kijk dan op [www.zggjunior.nl](http://www.zggjunior.nl).



## PETRUS EN CORNELIUS GROEP 1-2

DEZE LESBRIEF IS EEN UITGAVE VAN  
 ZENDING GEREFORMEERDE GEMEENTEN

### Petrus ziet een laken

Om voor te lezen

Het is twaalf uur in de middag. Petrus is in het huis van Simon. Hij klimt naar het platte dak van het huis en kijkt omhoog. Hij bidt. Na het bidden roept hij een huisknecht. 'Wil je wat eten voor me klaarmaken?' Terwijl hij het eten ruikt, glijdt Petrus' blik over de stad Joppe. Hé, wat gebeurt er nu? Het is of de lucht opengaat. Er komt iets naar beneden; een linnen laken. Aan de vier hoeken is het vastgebonden. Het laken is vol met...? Dieren. Allerlei dieren. Wilde dieren, kleine dieren, offerdieren, vogels, reptielen, reine en onreine dieren krielen door elkaar.

'Sta op, Petrus', klinkt een stem. 'Slacht van deze dieren en eet.'

Petrus schrikt. 'Nee Heere, ik heb nog nooit iets gegeten dat onrein is!' De Joden mochten niet alle dieren eten van de Heere. Alleen de reine dieren zoals koeien en schapen. Geen onreine dieren zoals paarden en varkens. Daarom zegt Petrus nee tegen de Heere. Maar de stem zegt: 'Wat God gereinigt heeft, mag je niet meer onrein noemen.'

Even later hoort Petrus weer de stem. En nog een keer! Steeds zegt de Heere hetzelfde. Dan wordt het laken met dieren weer opgetrokken in de hemel.

Dit was een boodschap van de Heere. Maar wat zou het betekenen, denkt Petrus. Hij begrijpt het niet.

Om in te kleuren en over te praten.  
 Wat zie je op deze plaatjes?



# Geen verschil meer tussen mensen

Om voor te lezen

Petrus', zegt de Heilige Geest in Petrus' hart. 'Drie mannen zoeken u. U moet met hen meegaan, want Ik heb ze gestuurd.'

Er wordt op de deur geklopt. Beneden staan drie mannen.

'U zoekt mij', zegt Petrus. 'Waarom bent u gekomen?'

De mannen buigen. 'Cornelius, onze hoofdmans van honderd soldaten, heeft ons naar u gestuurd. Een engel van God heeft hem opdracht gegeven dat hij u moet halen om over de Heere Jezus te vertellen.'

O, nu weet Petrus wat het laken betekent! Onreine dieren mochten de Joden niet eten.

Daarom kwamen ze ook nooit bij heidenen in huis. Heidenen zijn mensen die de Heere niet kennen. Die zijn onrein, net als die dieren. Cornelius is ook een heiden. Maar Petrus mag hem bezoeken van de Heere. 'Ik zal komen', zegt Petrus. 'Morgen reizen we naar Cornelius.'

Verrast kijkt Petrus naar alle mensen in het huis van Cornelius. Wat zijn het er veel!

Familie en vrienden, maar ook soldaten en knechten. Rijke en arme mensen zitten door elkaar.

Het is alsof Petrus weer in dat laken kijkt, vol reine en onreine dieren.

Cornelius vertelt Petrus en de mensen in huis over een engel van God. Die had hem verteld dat hij Petrus moest gaan halen. Petrus is verwonderd. 'Nu weet ik dat de Heere ook in het hart van heidenen wil wonen.'

Petrus vertelt over het leven, het sterven, de opstanding en de hemelvaart van de Heere Jezus.

De mensen luisteren stil. En terwijl Petrus spreekt komt de Heilige Geest, net als bij het Pinksterfeest. De mensen gaan God loven en prijzen!

Petrus zegt: 'Nu mogen jullie ook gedoopt worden.' Dat gebeurt. Heel veel heidenen worden gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus, Zijn Vader en de Heilige Geest.

Petrus heeft het gezien: Het Evangelie is een blijde boodschap voor alle mensen.

Om in te kleuren en over te praten.

Wat zie je op deze plaatjes?



# Rein en onrein

Petrus ziet allemaal dieren in het doek.

Zoek jij de onreine dieren?



# Kinderen op aarde

Wijs: Wat de toekomst brengen moge

Er zijn kinderen op aarde die niet weten van Gods Woord; en zij hebben van de waarde van Gods Woord nog nooit gehoord. In de Bijbel zegt de Heere, dat Hij, soms op 't onverwacht, altijd mensen zal bekeren tot in 't late nageslacht.

